

Nieuwsbrief



Van de voorzitter

Beste jeu de boules vrienden,

Beste clubleden,
2018, als jullie dit lezen is er alweer meer dan 10% van het "nieuwe jaar" voorbij.

Nog even terug naar 2017, een jaar met leuke en minder leuke gebeurtenissen, een jaar waarin geïnvesteerd is in een nieuwe keuken en buitenwand. We mogen met trots zeggen dat ons bouloldrôme in uitstekende staat van onderhoud het jaar 2018 is ingegaan.

Dank aan de meer dan 50 vrijwilligers die ook weer het afgelopen jaar hun beste beentje hebben voorgezet, om alles in perfecte staat te krijgen.

Onlangs kreeg ik van een regionale club de complimenten dat alles er bij ons zo netjes uitziet, deze complimenten deel ik graag met jullie.

De attentie aan het eind van het jaar viel goed, gehoord de vele positieve reacties, MERCI!

Voor 2018 staan er veel nieuwe zaken op de agenda. Teveel misschien??

2018 begon met het opstappen uit het bestuur van Arend. Door verschil van inzicht met de overige bestuursleden, vond Arend dat er geen basis voor hem was om binnen het bestuur te blijven functioneren. Joke steunde Arend in zijn besluit, maar zij trok in tegenstelling tot Arend wel haar lidmaatschap in. Beiden bedankt wat jullie voor de club hebben betekend.

Op dit moment zien we uit naar de jaarvergadering op 21 februari 2018.

Als bestuur hebben we de veerkracht, om te blijven geloven in een prachtige club en zullen dan ook alle negatieve aanvallen pareren. Wij vragen van jullie een kritisch positieve houding naar jullie bestuur, dan zal het best lukken in 2018.

Uw voorzitter,
Jac 't Hart

Jeu de Boules Vereniging
's-Gravenboules
Van
Leeuwenhoekstraat 40
2693 BG 's-Gravenzande
Telefoon: 0174-421622

In dit nummer:

Van de voorzitter

Bestuursmedelingen

Van de wedstrijdleiding

Toernooien

Bollensponsor

Wetenswaardigheden:

Het leven is simpel, wij doen moeilijk

Bestuursmedelingen

Website s-Gravenboules

Onze eigen website, te vinden op www.s-gravenboules.nl, wordt steeds meer gebruikt om inzicht te geven op wat er gebeurd binnen de club. Voor enkele onderdelen, zoals de informatie van de WCK en de WSC is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is te verkrijgen via de wedstrijdleiding of een van de overige bestuursleden.

Facebook 's-Gravenboules

's-Gravenboules is ook op facebook te vinden onder: Jeu de Boulesvereniging 's-Gravenboules.

Onderhoud

Indien u interesse heeft om Evert Vreugdenhil, bestuurslid onderhoud, bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ter zijde te staan, bent u van harte welkom bij allerlei kleine onderhoudswerkzaamheden. U kunt zich rechtstreeks bij Evert opgeven.



Commissie "Lief en Leed"

Door het bestuur is een commissie "Lief en Leed" aangesteld. Het doel van deze commissie is om (langdurige) zieken en zij die in een ziekenhuis verblijven te gaan bezoeken.

Gezien het grote aantal leden van onze vereniging kan de commissie niet altijd op de hoogte zijn van zieken c.q. ziekenhuisopname van onze leden. De commissie vraagt dan ook eenieder die op de hoogte is van zieken c.q. ziekenhuisopname van een onzer leden dit te melden aan: Ada Beekenkamp tel:0174-413805 of Dicky Baas 0623-780757.



Mededelingenbord

Wilt u op de hoogte blijven van tussentijdse berichtgevingen over data m.b.t. schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, bardiensten en/of andere berichten, vergeet dan niet wekelijks het mededelingenbord te raadplegen.

Adreswijziging

Gaat u verhuizen of bent u verhuisd, geef dit dan door aan het secretariaat voor een correcte ledenadministratie.

Opzeggen Lidmaatschap

Ieder jaar worden wij geconfronteerd met opzeggingen na het versturen van de contributie nota. Wij willen u er dan ook op wijzen dat het lidmaatschap schriftelijk moet worden opgezegd tot 4 weken voor het einde van het kalenderjaar.

De opzegging gaat dan in per de eerstvolgende 1 januari.

Herhalingscursus voor de AED

Onze vereniging is in het bezit van een AED. Deze hopen wij uiteraard nooit nodig te hebben, maar ook ons kan het overkomen dat iemand hartproblemen krijgt. Op dat moment moet er natuurlijk wel iemand zijn die kan reanimeren en dit apparaat kan bedienen. We hebben zo'n 12 personen die hiervoor zijn opgeleid. Mochten er leden zijn die zich hiervoor willen aanmelden, horen wij dit graag. In het najaar van 2018 volgt er weer een herhalingscursus.



Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering is vastgesteld op woensdag 21 februari 2018.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Wijziging bestuurssamenstelling

Zoals wij aan het begin van dit jaar hebben bericht heeft Arend van den Ende zijn bestuursfunctie neergelegd. Gelukkig hebben wij Evert Vreugdenhil bereid gevonden om deze bestuursfunctie op te vullen en daar zijn we erg blij mee. Evert zal de coördinatie van het onderhoud op zich nemen en voor ondersteuning aan het klusteam kunt u nu bij Evert terecht. Wij wensen Evert veel succes en vooral veel plezier om dit samen met het klusteam te doen.

Wijziging contributie structuur NJBB

De wijzigingen van de contributie structuur binnen de NJBB laten nog even op zich wachten. Dit komt omdat het voorstel niet door de ledenraad is geaccepteerd. Wel verwachten wij wijzigingen hierin waarop wij al maatregelen hebben genomen om straks een keuze te kunnen maken tussen lid of recreant. Om deze reden hebben wij u per mail verzocht om aan te geven waar uw keuze naar uit gaat.

Nieuwe leden en vrienden

Dit jaar mochten wij al een aantal nieuwe leden en vrienden begroeten. Bernard Boers, Joke van der Hout en Ria van der Ende werden vriend van 's-Gravenboules en voormalig vriend Paul Heskes is lid geworden evenals Christa van Geest, Ilona Kuiper, Leen van Staalduinen, Theo van der Kaaij en Elly Hasselbach. Wij wensen hen veel plezier toe op onze club. Per 1 januari 2018 is de situatie als volgt: Leden zijn er 54, recreanten 62 en vrienden 8

Van uw penningmeester:

Alle kerst- en nieuwsjaar perikelen zijn weer achter de rug met als sluitstuk ons oliebollentoernooi, met een prachtige opbrengst van de traditionele tombola, onder de bezielde leiding van Dick Voogd. Terugkijkend naar het laatste kwartaal hebben we behoorlijk grote aantallen deelnemers gehad op alle clubdagen, wat resulteerde in een hogere opbrengst. Hierbij dank aan alle barmedewerkers en de consumerende leden.

Dit is het opstapje naar de jaarrekening over het boekjaar 2017, welke wij met een klein verlies zullen gaan afsluiten.

Wij hebben toch behoorlijk wat zaken met betrekking onderhoud en dergelijke kunnen uitvoeren (zie voorwoord van uw voorzitter).

In de ledenvergadering zullen we een aantal zaken aan u voorleggen c.q. bespreken om er zo met elkaar weer een mooi en financieel gezond verenigingsjaar ervan te maken

Nico Kaman.

TANK & SCHENK ACTIE BIJ ESSO DE ROTONDE

Esso de Rotonde is een modern tankstation gelegen aan de rand van het centrum van 's-Gravenzande. Het tankstation is voorzien van alle gemakken die je van een tankstation kunt verwachten. Van Tabak tot zoetwaren, van voorverpakte broodjes tot en met telefoonkaarten.

Het station is 7 dagen per week geopend. Nog geen drie jaar geleden lanceerden de leden van de coöperatieve vereniging De Vrije Pomp onder veel belangstelling hun eigen merk: Peut. In Moordrecht werd de naam, huisstijl en filosofie van dit oer-Hollandse merk voor het eerst met Nederland gedeeld. Peut is anders denken en anders tanken. "En daar past dus ook een ander en eigentijds spaarprogramma bij" Aldus Pieter van Gennep. Pieter is bedenker van het spaarprogramma Tank&Schenk. Een spaarprogramma dat de lokale betrokkenheid van de tankstation-ondernemers onderstreept en hun klanten de gelegenheid geeft om met een goed gevoel het tankstation te verlaten.

Voor elk liter brandstof die je bij Peut tankt gaat er namelijk 1 cent naar een lokaal of landelijk goed doel. Welke dat is, bepaalt de klant op het display bij de kassa. Klinkt goed? Inderdaad. En het slaat aan. Sterker nog. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. Klanten dragen zelf goede doelen, sportverenigingen of culturele instanties aan. Clubs die wel een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Die motiveren vervolgens hun leden weer om bij Peut te tanken en zo de clubkas te spekken.

Op deze manier heeft het unieke spaarprogramma Tank&Schenk ervoor gezorgd dat landelijke goede doelen en het lokale verenigingsleven ruim **een kwart miljoen euro** hebben kunnen verdelen. En dat is een unicum. "Dit is precies wat ik voor ogen had met het spaarprogramma" Aldus Pieter van Gennep. Elkaar ondersteunen en nu eens een keer niet sparen voor eigen gewin. Past goed bij de kernwaarden van onze leden. Nuchter, oer-Hollands, een tikkie rebels en sterk lokaal betrokken. Wat ons betreft Tanken en Schenken we lekker door. Op naar de volgende mijlpaal.

Nieuwe clubkleding

De nieuwe clubkleding is inmiddels binnengekomen en verstrekt aan alle leden die hadden besteld. Dankzij een stukje sponsoring waren de prijzen voor de nieuwe shirts vastgesteld op € 12,50 en waren éénmalig voor de eerste bestelling.

De prijs van een shirt is nu € 30,- en van het nieuwe soft-cel jack is € 47,50.

Vanaf nu wordt er bij wedstrijden en toernooien in de nieuwe outfit gespeeld.

Van de wedstrijdleiding

Trainingen

De training is voor beginners en gevorderden. Wij (Jaap en Ria) behandelen de volgende dingen: De grondbeginselen zoals houding, but uitgooien, boules vasthouden en plaatsen, donnes dicht maken. Tactiek, spelinzicht, overleggen met je maat wat te doen plaatsen of schieten, de boules opspelen en schieten. Van tevoren hangen we een A4tje op het prikbord wat we die zaterdag gaan behandelen.

De volgende datums zijn

17-03-2018, 21-04-2018 en 19-05-2018

Henk de Hoog is de clubkampioen van 2017

Op zaterdag 6 januari werd gespeeld om het clubkampioenschap 2017. Alle kwartaalkampioenen van 2017 streden om deze titel en begonnen allemaal in een poule van 3 wedstrijden. Na deze poulewedstrijden bleven er 8 spelers over die uiteindelijk voor de titel clubkampioen van 2017 gingen spelen. Van deze 8 spelers bleven uiteindelijk Ada Beekenkamp, Jaap Boers, Cor van Geest en Henk de Hoog over. Henk de Hoog wist uiteindelijk de finale te winnen van Jaap Boers. Cor van Geest wist Ada Beekenkamp van de 3^e plaats af te houden.

WINTER SENIOREN KAMPIOENSCHAPPEN

Uitleg over deze kampioenschappen.

1. Wedstrijdlicentie verplicht
2. Wedstrijdkleding verplicht
3. Tripletten (drie tegen drie)
4. Team bestaat uit 12 personen 9 spelers en 3 reserves
5. Je speelt drie partijen per dag
6. Je speelt 10 woensdagen per seizoen van oktober t/m maart plus de finale dag
7. Je speelt tegen verschillende verenigingen

Op dit moment hebben we twee teams die meespelen en met veel plezier.

Heb je interesse om ook te spelen neem dan contact op met Cor van Dijk of Ria van der Marel. Wij helpen graag met het vormen van het team.



Jeu de Boules door de eeuwen heen



De oudheid

Opgravingen en vondsten geven aan dat Jeu de Boules, in elke vorm dan ook, al in de oudheid gespeeld werd. Artsen uit die tijd, we schrijven dan de 3^e eeuw v.Chr., schreven al diverse balspelen voor omdat beoefening goed was voor - spieren en ledematen.

In geschriften uit de geneeskunde is gevonden dat, zowel Hippocrates als Galenus (grondleggers van de geneeskunde) deze mening zouden delen. Galenus beweert zelfs dat het boules spel de meest complete sport is.

Citaat:

'Het is de minst ruwe van alle sporten, daarom is het nuttig voor hen die rust nodig hebben. Het is het meest geëigend om weer kracht op te doen en komt zowel de oudere mens als het kind ten goede. Het balspel stelt ons in staat de ledematen die vermoeid zijn geraakt, te ontspannen en de ledematen die verslapt zijn te oefenen "

Einde citaat.

Het vervolg na de middeleeuwen

16^e en 17^e eeuw

De eeuwen volgend op de middeleeuwen zijn wat de ontwikkeling van de spelen betreft "gouden eeuwen". Daarom is het niet vreemd dat er uit die tijd heel wat documenten zijn die het jeu de boules beschrijven. In die periode is men soms bang zo bang dat de mensen zich nergens anders meer bezighouden, dat ook het aantal verordeningen toeneemt. Enkele voorbeelden; Op 5 mei 1517 gaven de consuls van Romans in de Dauphiné opdracht het jeu de boules te verbieden, omdat het bijeenkomen van spelers kon bijdragen tot het verspreiden van de pest epidemie die in de naburige gemeenten heerste. In 1629 ging Koning Lodewijk XIII zelfs zover dat hij beval de bouldromes die in de provincies van Frankrijk waren aangelegd te vernietigen omdat zij een groot aantal mensen aantrokken en dit losbandigheid en brutaliteit veroorzaakte.

Ook in deze tijd was men al een kei in het ontwijken van de ge- en verboden. In 1697 verbood de synode van Parijs de geestelijken niet alleen de kansspelen, maar ook de beoefening van het jeu de boules in alle openbare gelegenheden. Er bleef de geestelijken niet anders over dan deze spelen in besloten kring te beoefenen. Dat lieten ze ook niet na. Wie zou het hun kwalijk nemen? In de kloosters kon men spelers en toeschouwers vinden die de houten boules uit het zicht van de buitenwereld lieten rollen.

Na alle verboden is het wel duidelijk, dat het volk het spel nog wel speelde, maar toch niet zo openlijk. Of het spel nu onderdrukt, getolereerd of zelfs gestimuleerd moest worden? Laten we eens kijken wat de twee grootste pedagogen uit de 16^e eeuw hierover te zeggen hebben.

Zowel Erasmus als Rabelais waren het unaniem met elkaar eens: Sport en spel is met name voor de jeugd zeer heilzaam. Lichaamsbeweging en ontspanning zouden de erop volgende intellectuele inspanning positief beïnvloeden -De spelen hadden zich, ondanks de verboden zodanig verbreid, dat Rabelais, arts en auteur, een complete beschrijving kon geven van 217 spelen die in Frankrijk beoefend werden. In zijn studenten tijd en later in zijn woonplaats Lyon liet ook hij zich verleiden tot het spelen van een partijtje boulen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in zijn beroemde boek Gargantua et Pantagruel, (1534) zijn eigen ervaringen verwerkte. Dankzij het bizarre idee een reus als hoofdpersoon te nemen, die dus alles zwaar overdreven doet, van eten tot spelen, is ons een hele lijst met spelletjes overgeleverd. We noemen de belangrijkste boulespelen in het boek:

Au franc du carreau: Dit is een geldspel, waarbij men moest proberen in een van te voren gemarkeerd vierkant geldstukken of speelstenen te werpen.

A cochonnet va devant. Hier moest men proberen naar het but te spelen. Na iedere worp werd het but verder geworpen, zodat er een heel traject werd afgelegd. Er werd met stenen of ballen gespeeld.

Au palet. Dit is een spel waarbij men vlakke, ronde stenen naar een doel werpt. Soms zijn het kleine vierkante voorwerpen, munten of metalen schijven waarmee werd gegooid. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dan schieten we ons doel van een kortverhaal wel heel erg voorbij.

Ook Erasmus, de bekende Nederlandse humanist en pedagoog, schreef in zijn Civitate, dat het karakter van de scholier het beste tot uitdrukking komt als hij aan sport of spel doet. In zijn Colluquia, d.w.z. manuscripten met aantekeningen die hij voor zijn lessen aan zijn studenten gebruikte, schreef hij o.a. over het klootschieten, een variant van het jeu de boules. In 1518 werd deze Colloquia clandestina gepubliceerd in Basel. Hierin staat o.a. een gesprek tussen Adolf en Barend over het schieten met de houten bal. Er wordt zelfs voorgesteld de verliezer een oor af te snijden. Dit gruwelijke idee wordt gelukkig verworpen en vervangen door het schreeuwen van strijdkreten zoals "Dat hij bloeie ". Als er iemand beweerde niet meer te kunnen roepen omdat hij schor was, werd alles in de herberg afgedronken. Erasmus maakt dan melding van het "klootjesbier ". Dit klootjesbier werd nog eeuwenlang daarna door de overwinnaars aan de overwonnenen aangeboden. Ook andere schrijvers hielden zich naast hun werk bezig met het boulespel. Zoals Boileau 1636-1711, die zich vooral bezighield met klassieke schrijvers. Hij zei op een gegeven moment "Ik heb twee grote talenten die voor de samenleving en de staat van belang zijn. De ene is goed boulen en de andere is goed dichten ". De Zonnekoning Lodewijk de XIV, was van mening dat jeu de boules hem niet zou schaden. Hij had ook als één van de eersten een magneet, nou ja zo zou ik het nu willen noemen. Hij had iemand in dienst genomen om zijn ballen keurig netjes na de worpen weer bij hem terug te brengen. Je zou eens moe worden toch?

Volgende keer vanaf de 18^e eeuw



De zee
In alle rust observeer ik het
ritme van de golven.
Een verademing,
zichtbaar in schoonheid.
Hoe de golven duellerend, kaatsend tegen
de rotsblokken slaan.
De zee krachtig, nooit saai.
Altijd spel van natuurgeweld.
Enerverend is zij.
Vaak tomeloos, soms ook
woelend vlak.
Haar karakter is oneindig
veelzijdig.
Voor mij van grote waarde.



Dick Voogd
Foto Pascale Delandmeter

Ken je

Mag ik mij even voorstellen. Arie v d Wel.

Wil je iets over je privéleven kwijt.
Ik ben getrouwd en we hebben drie kinderen.

Heb je naast de jeu de boules nog andere hobby's.
Zingen, wandelen en fietsen

Hoe lang ben je lid Van de jeu de boules vereniging.
Zes jaar

Hoe ben je in aanraking gekomen met de jeu de boules
vereniging.
Via Henk de Hoog zijn vrouw.

Wat voor werk heb je gedaan of doe je nog.
Ik ben tuinder geweest en ik doe nu vrijwilligerswerk.
Bij het streekmuseum en chauffeur bij vitis stichting hoop
voor Albanië.

Heb je een favoriet vakantieland: Altijd wat anders!

Wat is je favoriete eten: Witlof en runderlapjes.

Wil je nog iets kwijt aan de nieuwsbrief: Dat het gezellig is en sociaal contact belangrijk is.

Waar ben je geboren.
Naaldwijk op 24 03 1947

Wat vind je van deze mooie vereniging.
SUPER DIK !

